



DROOM VAN EEN BRUILOFT

Tuurlijk, trouwen in een schattig Hollands kerkje is leuk. Maar het ja-woord geven in een Frans kasteel of boven op een Oostenrijkse berg is nét even wat spectaculairder.

TEKST JULIA SIMON



OP EEN FRANS Chateau

Patricia (26) en Randy Nieraeth (28) trouwden op 9 juni 2013 in een romantisch kasteeltje in het Franse Morlet. Patricia is inmiddels zwanger.

Toen we verkering kregen... "Was ik pas veertien en Randy zestien. Heel speciaal dat we dertien jaar later nog steeds samen zijn. In maart 2012 vroeg hij mij ten huwelijk in de Tuilerieën, de koninklijke tuinen, in Parijs. Dat was al heel romantisch. Voor de bruiloft wilden we meerdere dagen weg met onze dieren, we wilden een vakantiegevoel creëren. Ik ben gewoon op internet gaan zoeken en kwam al snel uit bij een kasteel in Frankrijk met Nederlandse eigenaars, Carla en Chris."

De voorbereiding was... "Heel ontspannen. Carla en Chris hebben zich ontzettend voor ons ingezet. Zij hebben de locatie versierd en Chris is chef-kok, het eten was geweldig! We hebben ook wel wat zelf geregeld, zoals het inkopen van de wijn in de Bourgognestreek. De bloemen heb ik gewoon in het dorp gehaald."



Het hoogtepunt... "Was voor het mij het diner en het dansen daarna. We hebben in de tuin lekker lang getafeld. Daarna begon het grote feest met muziek en wijn. Het kwam goed uit dat de gasten zo in hun bed konden rollen. Oké, het was duurder dan een Nederlandse bruiloft, maar je moet bedenken dat wij er meerdere

Wat een geluksmoment om iedereen te zien zwemmen en zonnen!

Onze gasten... "Hebben drie dagen lang samen met ons van de bruiloft op het kasteel genoten. Alleen onze familie en onze allerbeste vrienden hadden we uitgenodigd. Randy en ik hebben een middag in het gras zitten toekijken hoe zij met z'n allen lekker aan het zwemmen en zonnen waren. Dat was echt een geluksmoment voor ons, en eigenlijk precies wat we in gedachten hadden bij het plannen van onze Franse bruiloft."

dagen waren en volledig in de watten werden gelegd door de gastheer en gastvrouw."

TIP VAN DE BRUID "Veel mensen denken dat een buitenlandse bruiloft niet te doen is qua kosten. Maar het valt mee als je kiest voor een select gezelschap dat zelf z'n vervoer regelt!"





OP EEN CARIBISCH Strand

Vera van Almen (28) en Tim Eerhart (32) vlogen voor hun huwelijk naar Curaçao. Op 29 november 2014 gaven ze elkaar het ja-woord op het strand.

Toen we verliefd op elkaar werden...

"Waren we collega's. Inmiddels werken we niet meer bij dat bedrijf. We hebben samen een zontje van anderhalf, dus in principe hadden we al voor elkaar gekozen, en ik riep altijd dat ik niet wilde trouwen. Best ironisch dus dat ik uiteindelijk een prinsessenbruiloft heb gehad."



'Sta je daar met al je dierbaren op een prachtige strand'

DE WEDDINGPLANNER

Weddingplanner en ceremoniemeester Vivian Ter Huurne (30) werd dit jaar met haar bedrijf Het Bruidsmisje verkozen tot de beste van ons land. Haar drie tips:

1. Hou rekening met andere culturen. In Nederland geldt: afspraak is afspraak. Dat is in het buitenland niet overal het geval.
2. Het ligt eraan hoe groots je het aanpakt, maar begin één jaar van tevoren met de voorbereiding. Er komt altijd meer bij kijken dan je denkt.
3. Op de Nederlandse Antillen en Curaçao kunt u voor de Nederlandse wet trouwen. In veel Europese landen is dat niet het geval. Dan moet u alsnog langs het gemeentehuis voor het officiële papierje. Hou daar dus rekening mee.

Het regelen van de bruiloft... "Deed de weddingplanner, wij hoefden alleen maar onze wensen aan te geven. De eerste dag was de ceremonie en de dag erna hebben we met het gezelschap een catamaran gehuurd en zijn we gaan varen. Er was een barbecue aan boord en we dronken cocktails. Een heerlijke dag. We waren in totaal met 22 mensen en doordat de groep zo klein was, was de sfeer lekker ontspannen."

De ceremonie was... "Een jankfestijn. Zelfs ik pinkte een traantje weg, al ben ik daar helemaal geen type voor. Maar als je daar staat met al je dierbaren, op dat prachtige strand, krijg je toch een brok in je keel. Toen mijn stiefvader mij wegaf aan mijn twee mannen, voelde ik het echt... dit is voor de rest van mijn leven."

De weken erna... "Zit je op een roze wolk. Helemaal omdat wij de huwelijksreis er meteen achteraan hebben geplakt; we zijn nog drie weken op Curaçao gebleven!"



TIP VAN DE BRUID "Probeer niet te veel te stressen, het is jouw dag! Ik heb op de ochtend van de bruiloft nog een beautysalon moeten bellen om mijn haar en visagie te doen. Maar uiteindelijk komt het allemaal goed."



BOVEN OP EEN Berg

Jayme van Erven-
Agerbeek (36) en Bart van
Erven (41) trouwden op
10 januari 2014 op een
besneeuwde bergtop in
Rauris, Oostenrijk.

Toen de vonk oversloeg... "Waren we al twintig jaar bevriend. Dat is inmiddels een aantal jaar geleden. Ik raakte al snel zwanger. We hadden allebei al een dochter uit vorige relaties en met z'n allen verhuisden we naar Breda. Tijdens een stedentripje vroeg Bart mij ten huwelijk. Omdat we een horrorbeeld van Nederlandse bruiloften hebben, met standaard recepties en veel te grote feesten, besloten we in het buitenland te trouwen. Met een klein gezelschap: alleen onze familie en beste vrienden."

Wij houden van... "Knus en wintersport, dus tikte Bart simpelweg op Google in: 'berghut'. En daar was-ie, onze trouwlocatie. De Berghut



van het Nederlandse stel Hans en Nel. Om de bruiloft te regelen, hoefden we zelf haast niets te doen. Hans en Nel, die daar al een paar jaar wonen, hebben alles fantastisch gepland. Dat heeft ons zoveel zorgen bespaard."

Onze bruiloft was... "Fantastisch, echt een geweldig weekend. We werden met sneeuwscooters naar de trouwlocatie gebracht en de ceremonie was boven op de berg met uitzicht over een prachtig verlicht dal. Het was zo mooi, niemand hield het droog. Daarna zijn we al rodelend de berg afgegaan, dat was een absoluut hoogtepunt na al die emoties. Vervolgens hebben we een winterse barbecue gehouden in de tuin van De Berghut, waar net een perfect laagje sneeuw was gevallen."

Als we onze gasten mogen geloven... "Was het de mooiste bruiloft ooit. Door het gezelschap,

'Na het ja-woord gingen we rodelend de berg af'



schap, de accommodatie en de ceremonie was het net een sprookje. Uiteindelijk waren we evenveel kwijt als we aan een Nederlandse bruiloft zouden hebben uitgegeven, terwijl wij de accommodatie voor de gasten hebben betaald. Zij moesten zelf het vervoer regelen, maar dat was het ze dubbel en dwars waard."

TIP VAN DE BRUID "Zorg voor een betrouwbare contactpersoon, die het gebied goed kent en de taal spreekt. Dan kom je niet voor wervelende verrassingen te staan."



IN HARTJE

Las Vegas

Maria Genova (41) en Frank Versteeg (50) zeiden op 28 maart 1999 'ja, ik wil' in Las Vegas.

Toen we elkaar voor het eerst ontmoetten...

"Woonden we drieduizend kilometer bij elkaar vandaan. Dat was in mijn geboorteland, Bulgarije. Het was liefde op het eerste gezicht en sindsdien reizen we de wereld over, met Nederland als thuisbasis. Tijdens een koude vakantie in de Rocky Mountains in Amerika besloten we een paar dagen naar Las Vegas te gaan om op te warmen. Uit het niets liep Frank een *wedding chapel* in. Ik moest buiten wachten."



Vanaf het dakterras keken we uit over de stad en de woestijn

Toen hij weer buiten kwam... "Zeij hij: 'Vanavond, acht uur.' Die avond werden we opgehaald in een witte limousine. Op een gegeven moment verscheen er op het tv-schermpje een boodschap van Frank, waarin hij mij ten huwelijk vroeg. Ik was zo gelukkig dat ik meteen begon te huilen. We waren het erover eens dat onze familie erbij moest zijn, dus besloten we later terug te komen. We zijn toen meteen begonnen met plannen. Via internet hebben we alles heel soepel kunnen regelen. In Las Vegas is de klant koning, dat hebben we gemerkt."

Een halfjaar later... "Keerden we terug met onze familie en beste vrienden, zo'n twintig man. We zijn getrouwd in de kapel van hotel Excalibur, dat lijkt op een kasteel uit een Disney-film. Het was een droomstart van een droomhuwelijk. 's Avonds hebben we gedineerd bij Bally's, een

prachtig hotel, en daarna was er een cocktail-party op het dakterras. Ik zie het nog voor me: Las Vegas aan onze voeten met daarachter woestijnlandschap zo ver het oog reikt. Geweldig!"

Het enige jammere was... "Dat niet iedereen erbij kon zijn. Voor sommigen was het te duur om erheen te vliegen. Toch ben ik telkens als ik eraan terugdenk weer blij dat we het hebben gedaan. En na al die jaren horen we nog steeds van onze vrienden hoe geweldig dat weekend in Las Vegas was."

TIP VAN DE BRUID "Laat je niet afschrikken door het geld. Een bruiloft is sowieso duur. Het moet de meest bijzondere dag van je leven worden, maak er dan echt iets moois van!"





IN HET PRACHTIGE *Toscane*

Inge en Niels Veldt vonden hun droomtrouwlocatie in Italië. Op 29 juni vorig jaar gaven ze elkaar het ja-woord in het romantische Toscane.

Niels vroeg mij ten huwelijk... "Op het strand van Ibiza. Vandaar dat het onze droom was om op het strand te trouwen. We wonen bij Bergen aan Zee, dus het lag voor de hand om de bruiloft daar te houden. Maar toen we onze trouwlocatie hadden bezocht, waren we helemaal niet in een jubelstemming. Veel dingen die wij graag wilden, waren hier niet mogelijk. We zijn verder gaan kijken en kwamen uit bij Toscane. Daar waren we allebei wel eens geweest en we wisten dat het er mooi was."

Eenmaal in Italië... "Waren we meteen verkocht. De plaatjes op internet zagen er al goed uit, maar in werkelijkheid was het er zó ontzettend prachtig. En als het balletje eenmaal gaat



rollen, kun je niet meer terug. We hebben een weddingplanner ingehuurd, want zonder kennis van de Italiaanse taal kom je nergens. Zonder haar was het echt niet gelukt."

Het hoogtepunt voor mij was... "Het gezicht van Niels toen ik in mijn bruidsjurk naast mijn vader naar buiten kwam. Je hebt zo lang naar dat moment uitgekeken dat je meteen heel emotioneel wordt als het zover is. De prachtige tuin, de geur van zomerse bloemen en het nummer *Vivo Per Lei* (ik leef voor haar) van Andrea Bocelli, maakten het helemaal af."

Het voordeel van een buitenlandse bruiloft... "Is dat het veel intiemer is. Omdat je met een

'Optrekken met een kleiner gezelschap, dat is zo intiem'



selecter gezelschap bent en een aantal dagen met elkaar optrekt, krijg je een hechte band. We hebben onze gasten gevraagd om zelf hun vliegticket te kopen bij wijze van huwelijkscadeau. Het was eigenlijk een minivakantie, en zo zagen zij het ook." ■

TIP VAN DE BRUID "Italianen spreken vaak niet goed Engels. Zorg daarom voor een weddingplanner die de taal machtig is, of een tolk."