



Bruidspaar: Petra & Sicco ; **Trouwdatum:** 27 april 2012 ; **Trouwlocatie:** Landgoed Ulvenhart (www.ulvenhart.nl) ; **Trouwambtenaar:** Bijzondere Huwelijksluiting (www.bijzonderhuwelijksluiting.nl) ; **Bruidsfotografe:** Daja Fotografie (www.dajafotografie.nl) ; **Eetmomenten verzorgd door:** Heerlijk & Hecht (www.heerlijk-hecht.nl) ; **Bedankjes & Menukaartjes:** Mix in Stijl (www.mixinstijl.nl) ; **Weddingplanner:** het Bruidsmisje (www.hetbruidsmisje.nl)

RELAX & LANDELIJK

TROUWEN OP LANDGOED ULVENHART

Ruim een jaar geleden raakte ik, met dank aan Mariëlle Jongmans van de Bijzondere Huwelijksluiting, in contact met Petra en Sicco. Het eerste mailtje was meteen al erg enthousiast.

In de eerste mail schreef Petra: "We willen er een hele persoonlijke bruiloft van maken en hebben ook wel ideeën maar weten dit nog niet vorm te geven. We houden allebei van anders dan anders en staan open voor leuke, verrassende en nieuwe ideeën. Dus daarom komen we bij jou!" Hoe leuk, daar hou ik van dacht ik meteen!



Vrijdag 27 april jl. was het zo ver. De avond voor de bruiloft sliepen het aanstaande bruidspaar en hun kinderen Demi en Djordy al op het Landgoed. Dit zorgde ervoor dat de dag heel relax kon beginnen.

De eerste ontmoeting, bij de waterput: Sicco staat met zijn rug naar de hoeve toe. Petra en de kinderen lopen naar hem toe, waarna Petra hem op de schouder tikt. Een bijzonder moment, Sicco kijkt zijn ogen uit. De dag kan nu al niet meer stuk! Snel gaan ze naar binnen toe, zodat de daggasten hen nog niet kunnen zien. Als ceremoniemeester ontvang ik alle daggasten en laat de kamers zien van degenen die blijven overnachten. Iedereen is er en we gaan met z'n allen weer bij de waterput staan. Na een leuke show van Petra, Sicco en de kinderen volgen 'oh's' en 'ah's', lieve omhelzingen en wordt er geklapt.

Omdat het net even wat te fris is om de picknick in het weiland te houden, wordt deze gehouden in een half open schuurtje. Heel gezellig en knus en met de dekentjes van Heerlijk & Hecht en een vuurkorf wordt het langzaam ook

een beetje warmer. Verse pastasalades, quiches, worstenbroodjes, kwarkbolletjes, browniecheesecake en nog veel meer! Alles is vers, zelfs de verschillende sapjes.

Als verrassing komt op een gegeven moment een huifkar aangereden. Er volgt een tocht van een uur door de schitterende landerijen die Ulvenhout rijk is, met heerlijke verse koffie en thee en kan iedereen echt even goed bijkletsen.

Bij terugkomst krijgen alle gasten een drankje en gaan Petra, Sicco en de kinderen op fotoshoot. Niet te ver weg, lekker op het landgoed zelf. Danielle weet echt overal mooie foto's van te maken... bovenop de houtstapel en liggend tussen de paardenbloemen.

Ondertussen arriveren alle avondgasten. Na een drankje begeleid ik iedereen naar de ceremonieruimte in de 'Jager'. Iedereen zit, de Weddingsingers en Mariëlle staan klaar. De ceremonie kan beginnen. De weddingsingers beginnen te zingen: 'ZIJ' ... Sicco komt binnen lopen en bij het hoogtepunt van het lied komen Petra en de kinderen binnen die haar gaan weggeven aan Sicco. Een ontzettend bijzondere, persoonlijke en emotionele huwelijksceremonie volgt. We gaan zelfs tussendoor even naar buiten, naar de waterput. Mariëlle laat zowel Sicco, Petra als de kinderen een flesje vullen met verschillende kleuren zand. Iedere persoon is uniek en mag zijn eigen persoonlijkheid behouden, maar samen zijn ze één gezin en sterk. Ook worden er nog wat kiezelsteentjes van het landgoed (daar waar het huwelijk is





gesloten) toegevoegd, zodat de fles helemaal vol zit en dicht kan. Met een laatste woord van Mariëlle worden de rozenblaadjes door alle gasten als gelukswens over het bruidspaar heen gestrooid. Een toast met prosecco, kinderchampagne, dadeltaart en brownies volgt!

Na de toast met felicitaties en heerlijke zoetigheden, die al met al ongeveer een uur duurt, wordt iedereen de 'Raaf' ingeleid, waar de tafels schitterend zijn gedekt met persoonlijke menukaartjes waar de gasten hun wens voor het bruidspaar op kunnen schrijven. De voorgerechten worden uitgeserveerd en ik zie al wat mensen aanvallen al voordat iedereen zijn of haar bordje heeft, zo lekker ziet het eruit! De kinderen gaan samen met de kok verse pizza's bakken in de steenoven. Echt superleuk!

Na het voorgerecht, komt Saïd binnen. Petra en Sicco hebben elkaar voor het eerst ontmoet tijdens salsales, waar Saïd de dansleraar was. Hoe leuk is het dat alle gasten nu een workshop van hem krijgen! Echt iedereen komt de dansvloer op en doet zijn uiterste best tijdens de workshop. Er wordt veel gelachen en iedereen geniet volop. Na een rustpauze volgt deel twee. Met als afsluiter de openings-salsa-dans van Petra en Sicco. Wow, zo moet het dus!

En dan het hoofdgerecht! Verse landbroden met pesto op tafel, cannaroni uit de oven met verse pastasalades worden uitgeserveerd. De Raaf ruikt meteen heerlijk naar al het lekkers.

Nadat de voetjes wederom van de vloer zijn gegaan volgt het dessert! Ambachtelijke meringues met room en rood fruit, charlotte taartjes van frambozenpudding en lange vingers gedecoreerd met licht roze kanten lint én theepotjes met verschillende soorten thee en koffie uit cafetières.

Iedereen heeft het enorm naar hun zin en veel gasten zijn wederom op de dansvloer te vinden. Aan het einde van de avond krijgen alle gasten een persoonlijk bedankje mee. Een warme deken met daaromheen een persoonlijke boodschap en bedankje.

Petra, Sicco, de kinderen en hun directe familieleden en vrienden hoeven niet ver te lopen en ze kunnen zo hun bed induiken. Waarna de volgende ochtend een heerlijk ontbijtje wordt geserveerd in het bakhuis, met verse wentelteefjes, cruesli, warme broden van de plank, zoete broodjes, verse sapjes en nog veel meer!

Het heerlijke trouwweekend van Petra en Sicco komt ten einde. Wat was het geweldig! Persoonlijk, creatief, met oog voor details, heerlijk ontspannen en bijzonder! Bij deze willen we met alle mensen, die hard hebben gewerkt om deze fantastische dag voor jullie te verzorgen, jullie heel veel geluk wensen in de toekomst met vele bijzondere momenten!

TIPS VANUIT DEZE BRUILOFT:

- Laat de eerste ontmoeting op een bijzondere plek plaatsvinden of in de buitenlucht, zodat iedereen het aanstaande bruidspaar goed kan zien. Bij een deurbelscene is het veel lastiger om mooie foto's te maken.
- Een leuke activiteit breekt de dag en zorgt voor ontspanning en verbinding tussen de gasten, zoals een huifkartocht of een salsaworkshop.
- Het inschakelen van een zelfstandige trouwambtenaar voor de ceremonie met live muziek er ook nog eens bij, zorgt er voor dat deze nog emotioneler, treffender, specialer en heel persoonlijk wordt.
- Ga voor een alternatief gastenboek, bv laat de gasten op hun persoonlijke menukaartjes een boodschap schrijven met een wens voor het kersverse bruidspaar.
- Maak je trouwdag langer door gezellig met al je gasten (of een intiemer clubje) te overnachten en de volgende dag heerlijk samen te brunchen.
- En natuurlijk: zorg dat jullie echt zorgeloos kunnen genieten door het inschakelen van een professioneel ceremoniemeester.



en set met een witte handdoek en witte badslippers met in zwart er op geborduurd 'Groom' en een paar hartjes.

Slippers en handdoek "Groom"
17,95 euro



Badge met een opdruk van witte en roze rozen op een zwarte achtergrond en ruimte voor de trouwdatum en de namen.

Badge "Roses"
0,95 euro



Hartvormige smiley lollie in de kleuren rood en wit, leuk voor de bruidskinderen of als give-away aan het eind van de avond.

Hartvormige Smiley lollie
0,75 euro



Als de bruidstaart met deze trendy zwart/wit set, bestaande uit een taartmes en -scep geserveerd wordt, smaakt hij waarschijnlijk nog lekkerder!

Black & White Weddingcakeset
23,95 euro



2-delige lampionset met daar in 1 witte lampion en 1 lampion met een romantisch bloemdecor van 16 cm.

2-delige lampionnenset
1,95 euro



Aandoenlijke flamingo pen in de vorm van een bruid of een bruidegom.

Flamingo pen
2,95 euro

TROUWEN WEDDINGGIFTSHOP

Een bruiloft biedt je een uitgelezen kans om je helemaal uit te leven waar het gaat om vrolijke, romantische of stijlvolle decoraties. Je kunt het namelijk zo gek niet verzinnen of je kan het toepasselijk versieren: de trouwauto's, de diverse feestlocaties, de gasten(!), de tafels, de bruidssuite etc. etc. Ook kun je talloze leuke, handige of vertederende cadeautjes bij elkaar shoppen, die zowel leuk zijn om te geven als om te krijgen. Wil je ideeën opdoen? Kijk dan op

www.weddinggiftshop.nl